



# The Voice of Ecce-Homo

Junii 2019

## Van de voorzitter

Moldavië is het allerarmste gebied in Roemenië. Wat we daar zien, is echt ongelooflijk. De mensen leven ver beneden de armoedegrens. Al enkele jaren ondersteunen wij deze gemeente met goederen en voedsel. De armoede is zo hoog, dat de dominee een gaarkeuken is begonnen. Velen krijgen daar dagelijks een warme hap. Voor betreffende mensen betekent dit dat ze in ieder geval één maaltijd per dag hebben. Velen leven in een erbarmelijke toestand, in krotten zonder water, elektriciteit of gas. Woningen staan op instorten, maar kunnen niet gerepareerd worden. Alleen slopen is de enige manier. Maar niemand heeft geld om nieuw te bouwen. De werkeloosheid is enorm, bijna niemand heeft een inkomen. Kerkdiensten worden gehouden in het huis van de dominee en ook de vrouwenvereniging en de zondagschool komen samen in dit huis. Eveneens is daar de gaarkeuken. Voor ons is het bijna niet te geloven wat we hier vinden. En de dominee zegt tegen ons: "maar de HEERE zal het voorzien". Dit zegt hij vol geloof en hij vertrouwt erop dat er zeker zal worden voorzien in de noden.

### **Roep uit Moldavië: "kom over en help ons!"**

Wat kunnen of mogen wij doen? Als eerste vragen we u om gebed voor deze jonge gemeente. Daarnaast zou het geweldig zijn als we een klein kerkgebouw konden bouwen, gewoon simpel, een gebouwtje waar de samenkomsten kunnen worden gehouden. Kosten hiervoor zijn circa € 15.000,-. Maar ook de gaarkeuken heeft onze hulp nodig om de dagelijkse maaltijd te kunnen maken voor zowel bejaarden als kinderen. Hiervoor is nodig € 250,- per maand. Elke gift voor deze gemeente is welkom. Er is zoveel te doen, maar wegens gebrek aan financiën blijft er veel liggen.



Van de GBS krijgen we voor de jeugd materiaal voor de zondagschool en het jeugdwerk. Ook dit verdient veel aandacht. Ondanks de enorme armoede groeit de gemeente tegen de verdrukking in. Ook de zondagschool groeit alsmede de samenkomsten.

Een hartelijke groet, J. Nieuwburg



## Van de penningmeester

In de maand april hebben we als stichting een bijzonder mooie week ervaren. Woensdag 10 april werd er in 's-Gravendeel een tweedehandskledingbeurs georganiseerd. Hiermee mochten we een mooi bedrag ophalen van € 1.005,-. In diezelfde week was er op vrijdag 12 april een fair in Roemenië, waar de voorzitter bij was. Daar is een geweldig bedrag opgehaald van € 3.175,-. Mooi dat we op deze manier in de stad geld in kunnen zamelen voor hun arme landgenoten op het platteland. Na de Heere, iedereen hartelijk dank voor zijn of haar gave en inzet!



### **Deuteronomium 5:11**

*Want de arme zal niet ophouden uit het midden des lands; daarom gebied IK u, zeggende: Gij zult uw hand mildelijk opendoen aan uw broeder, aan uw bedrukte en aan de arme in uw land.*

## Activiteiten in Roemenië

In de afgelopen maand is er weer hard gewerkt in Roemenië. In Calpalna zijn vorig jaar in de nieuw gebouwde loods stellingen geplaatst en tafels, zodat de veldwerkers van Elpis hier een voorraad kleding en voedsel kunnen voorsorteren. Zo is het voor hun beter werkbaar om goede pakketten samen te stellen voor de te bezoeken gezinnen. Het complex, samen met de doktersruimte, het kantoor en de ontmoetingsruimte, is nu compleet functioneel.

In het kinderdagverblijf in Dej is ruimte vrijgemaakt om een winkel te openen met tweedehands spullen. Hier is gelegenheid voor ouders en belangstellenden om spullen te kopen waarvan de opbrengst is om de kinderen goed onderwijs te kunnen blijven geven.

De verschillende projecten die onze aandacht en inspanning blijven krijgen, kunt u onder aan deze pagina vinden. Hierheen willen wij u ook verwijzen als u ons wilt begunstigen met een financiële gave.

## Inzameling kleding

Heeft u nog kleding wat een tweede kans kan krijgen? Dan zien wij dit graag in onze container!

In het onderstaand schema kunt u zien wanneer de container bij de fam. van Leeuwen klaar staat (Mijlweg 7a in 's Gravendeel). Dit valt gelijk met de oud papier container van de Petrus Datheenschool, die staat op het terrein van firma Barth (Mijlweg 1 in 's Gravendeel). Bij vragen graag telefonisch contact opnemen met fam. Hooijmeijer via (078) 673 33 11.

### Data:

- 24 mei t/m 27 mei 2019
- 5 juli t/m 8 juli 2019
- 23 aug. t/m 26 aug. 2019
- 18 okt. t/m 21 okt. 2019
- 6 dec. t/m 9 dec. 2019



### Tijden:

- op de vrijdagen van 17.00 uur-19.00 uur
- op de zaterdagen van 8.00 uur-17.00 uur
- op de maandagen van 17.00 uur-21.00 uur



## Donatiebegeleidingskaart

Uw vrijwillige bijdrage voor de Stichting Ecce-Homo kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: **NL42 ABNA 0608 872 296 ten name van Organizatia Crestina Ecce-Homo Nederland.**

Mocht u een specifiek project willen steunen, dan verzoeken wij u de naam van een van de volgende project op te nemen in het betaalkenmerk van uw storting.

- **Bijbelverspreiding**
- **Basic Live:** hulp aan gezinnen in armoede d.m.v. voedsel, kleding en in enkele gevallen met een financiële bijdrage.
- Medische hulp in Preventoriul TBC de Copii Ilisiua, een tehuis waar plaats is voor 80-100 kinderen met tuberculose. Binnen dit tehuis ondersteunen we de werkzaamheden op verschillende manieren met onder andere:
  - project **Cup of Milk:** zuivelproducten leveren via Roemeense melkveehouders;
  - project **Happy Meal:** een goed belegde boterham voor de kinderen;
  - project **Health and Clean:** levering van diverse verzorgingsproducten om kinderen te leren hoe ze zichzelf hygiënisch moeten verzorgen.
- Medical project **Calpalna:** dokterspraktijk en voorziening medicijnen.
- Kinderdagverblijf **Elpis Foundation.**
- **Moldavië** roept! Bouw kerkgebouw en onderhoud gaarkeuken om in maaltijden te kunnen voorzien.

**BIJ VOORBAAT HARTELIJK DANK VOOR UW GIFT!**